

Van de voorzitter....

Beste kids en ouders,

Voor jullie ligt de eerste uitgave van het ABP nieuws voor dit nieuwe seizoen.

We kop is er gelukkig weer af. September is traditioneel een drukke maand; afscheid nemen van wie door gaat naar een andere speltak of van de scouting af gaat, nieuwe kids, nieuwe speltak, gelukkig ook hier en daar nieuwe stafleden, alles moet weer gaan draaien, ff wennen aan elkaar, kortom er gebeurt altijd een hoop deze eerste weken van een nieuwe seizoen. Dit is trouwens alweer het 52^{ste} scouting seizoen in het Nieuwveense. En nog steeds zijn we springlevend! Alle speltakken zitten "vol" en dan is er (helaas) nog steeds een wachtlijst. Gelukkig heeft iedere speltak zijn/haar draai weer gevonden. De eerste installaties zijn alweer achter de rug, de eerste groepsraad ook. In deze uitgave staat gelukkig van iedere speltak weer een leuke bijdrage. Als je het de onbedwingbare behoefte hebt om zelf een bijdrage te leveren aan het ABP nieuws, geen probleem, verras ons!

Wat is er vanuit "het bestuur" te melden?

- ✓ Het lijkt wat vroeg, maar de data voor de kampen zijn bekend. U krijgt uiteraard tzt van de speltakken verdere informatie. De zomerkampen voor de Scouts, Verkesta's en Welpen is van 11- 19 juli 2009. De Bevers zullen tijdens de pinksteren, 31 mei – 1 juni er op uit trekken.
- ✓ De scouts hebben de T-shirts weer ingeruild voor de echte beige scouting blouse. De Verkesta's hebben nu een donkerblauwe blouse. Er is ook weer 1 groepsdas, de rode schotse ruit. Iedere speltak ziet er dan ook weer sjiek de friemel uit.
- ✓ De scouting loterij was succesvol en heeft ons € 668,50 opgebracht. We hadden zelf een tekort aan loten en gaan dan ook volgend jaar meer loten inkopen. Alle kids; Dank voor deze actie!
- ✓ Vorig seizoen had Linda Hoogeveen het penningmeesterschap op zich genomen. Het bleek echter efficiënter om het dit seizoen anders te gaan organiseren. Dit mede gezien de aanpassingen van de statuten tav de Stichting Scouting Nieuwveen en ook het oprichten van een formele scouting vereniging. De reden hiervoor is het meer democratisch maken van de stichting en bestuurlijke aansprakelijkheden. Dit alles wordt vanuit Scouting Nederland begeleid. Ik zal de financiële zaken weer gaan beheren. Als u als ouder financieel geschoold bent en deze kennis wilt benutten om de scouting financiën te beheren, dan bent u meer dan welkom! Linda gaat als groepsbegeleider allerlei ander belangrijke zaken behartigen en organiseren.
- ✓ Wat ook nog ver weg lijkt is dat in 2010 de Scouting door Baden Powell 100 jaar geleden is opgericht. Vanuit onze groep zijn Sanne en Femke als ambassadeurs betrokken bij de voorbereiding voor deze mijlpaal.
- ✓ Heeft u vragen, op- en/of aanmerkingen, wilt u problemen bespreken of wat dan ook, laat het mij of de stafleden van de speltakken weten! Middels dit ABP nieuws proberen wij jullie op de hoogte te houden van wat speelt, maar input van uw kant is zeer gewenst.
- ✓ In de volgend uitgave van dit blad zullen de nieuwe stafleden bij de diverse speltakken zich voorstellen.

Veel leesplezier en tot een volgende keer.

Groetjes, André Wijfjes (groepsvoorzitter)

✓ De groepsdas gaat deze keer naar...

Hoi ik ben **Sietse Lek** en ik ben 7 jaar oud.

Ik zit nu 2 jaar bij de Bevers en dat vind ik heel leuk en gezellig.

Mijn hobby's zijn naast de scouting gymmen, computeren en met treinen spelen.

Het allerleukste bij de bevers vind ik de speurtochten en laatst gingen we appelmoes maken en dat lus ik nu ook!

Groetjes Sietse

Op de redactie ontvingen wij afgelopen week weer een brief van de vogelkundige Otto Richard Nitoloog.

Ereilov, 15 oktober 2008

Geachte scoutingjeugd,

Het is inmiddels alweer een paar maanden geleden dat het drama rond mijn dierbare Blauwe Koekeboera zich afspeelde. Opsporingsberichten en zoektochten door het hele land brachten haar niet terug. Ik was dan ook de wanhoop nabij, zeker toen ze ook in het criminele circuit lucht kregen van de verdwijning van mijn lieveling.

Na de ontsnapping van Zwarte Nela had ik helemaal geen rustige nacht meer.

Als wanhopige laatste poging werd er een Blauwe Koekeboera tiplijn geopend. En gelukkig, eindelijk kwamen er bruikbare tips binnen van scoutingjeugd die in 't Mezenest in Beverwijk op kamp waren.

En zo werd mijn kostbare vogeltje gered en kwam Zwarte Nela achter de tralies. Onbeschrijfelijk hoe dankbaar ik deze oplettende kinderen ben. Natuurlijk hebben zij de volgende dag meteen hun beloning ontvangen, maar toch wil ik hen via deze weg nogmaals heel hartelijk bedanken!!!

Zielsgelukkig ben ik dat ik het pronkstuk van mijn vogelverzameling nu weer iedere dag kan vertroetelen.

Vriendelijke groeten,

Otto Richard Nitoloog

Ps = Ik doe het krantenbericht (van 26 juli) over Zwarte Nela hierbij en kan jullie vertellen dat ze de rest van haar leven achter slot en grendel zit.

Gezamenlijke opening seizoen

Zondag 7 september begon het nieuwe scoutingseizoen met overvliegen. Het leek erop dat het een druilerige middag ging worden, maar de weergoden bleken ons toch gunstig gezind. Bij de start werd het droog en dit bleef bijna zo tot het overvliegen. Na het maken van een mooie groepsfoto werden groepjes gemaakt en diverse leuke spelletje gespeeld. Ondertussen werd door de Scouts een prachtig overvlieg baan gepionierd bij de hut van Ome Cor. Onder zeilen door kruipend, stormbaan, hindernisbaan, touw brug en tenslotte buik

glijdend in de groene zeep vlogen nieuwe leden naar hun speltak toe en doorstromers naar hun nieuwe speltak. Dit was een mooie en modderige afsluiting van deze prima opening van het seizoen. De foto's zullen binnenkort op onze website te zien zijn, maar een selectie kunt u alvast bewonderen.

Spelletjes en 'overvliegbaan' op Ursula

Foto's van deze dag

BEVERS

Op woensdag 3 september was het een drukke middag in de Mettenburcht. Er waren bevers die nieuw waren, er waren bevers die welp gaan worden en er waren bevers die bever blijven.

We hebben een spelletje gedaan om elkaar een beetje te leren kennen en Lauk kende alle kinderen bij naam!

Daarna hebben we negerzoenen overgegooid.

Het was een gezellige middag en iedereen heeft zin in zondag, overvliegen!

De zondagmiddag begon regenachtig, maar de bevers zijn bikkels en kwamen met velen toch naar het overvliegen. In groepjes gingen ze een spellenparcours doen en dat was leuk. Samen een dropveter opeten, met z'n allen springen op een kleed dat weg getrokken werd, snoep happen en nog veel meer.

Na ongeveer een uur gingen we naar de hut van Ome Cor om te kijken wat de scouts hadden gemaakt!

Dat was echt scouting en daar gingen we dan.

Het was een hele baan waar je lekker allemaal gekke dingen moest doen en je werd er ook nog lekker vies van! Bijna alle bevers deden mee en er gingen er zelfs een paar van de zeephelling af, nou wij waren natuurlijk heel trots op onze stoere bevers!

En dat was de laatste bever-opkomst voor onze grote bevers, want die waren vanaf dat moment WELP!

Wij zijn met de nieuwe groep alweer lekker op gang. Ze kennen allemaal al de opening en sluiting uit hun hoofd en houden er van om leuke, gekke en grappige dingen te doen!

Groeten uit Hotsjietonia!

WELPEN

Zomerkamp Druten

Ondanks dat we alweer een paar weken draaien met de nieuwe groep en het scoutingkamp alweer een hele tijd geleden lijkt, willen wij hier toch nog iets over vertellen!

Wij zijn van zondag 20 t/m zaterdag 26 juli met 15 kinderen op kamp geweest in Druten, wat natuurlijk heeeeel erg leuk was.

We hebben verschillende dingen gedaan naast het kampprogramma, wat af en toe werd verstoord door een heks met een wel heel vreemd plan.

We vonden allerlei dagboekbladzijdes waarin stond dat zij alle sprookjes wilde vernietigen omdat heksen in sprookjes altijd slecht zijn en dat was ze niet.

Het was de bedoeling dat wij haar gingen helpen, wat wij natuurlijk niet deden. Uiteindelijk werd ze wel heel gevaarlijk, zo kwam ze ons 's nachts opzoeken en heeft ze onze kok vergiftigd!

Maar dit wilde de pret niet drukken, en we hebben er een super gezellig kamp van gemaakt. En gelukkig hebben wij met hulp van sprookjesland de sprookjes en de kok ook nog weten te redden! ☺

Wist-je-dat?!

- Laarzen heersend zijn en altijd winnen van het soepiej (aldus de laarzen)
- dit nergens op slaat (aldus het soepiej)
- Het kamp echt super tof was
- We dit kamp heel veel hoopjes hebben gehad, met voorkeur op de leiding...
- De heks onze spaghetti blauw heeft gemaakt
- En we dit nog lekker vonden ook!
- Ook handjklap spelletjes een nieuwe trend zijn geworden
- De oudste kinderen heerlijk zijn gedropt in het bos
- Niet alleen de oudste kinderen zijn gedropt maar ook een aantal leiding elkaar ging droppen
- De kinderen ook de leiding voor de gek houdt
- We dit kamp heel erg veel hout gezocht hebben

- We met z'n allen (15 kids + leiding) gingen voetballen tegen 3 (onbekende) jongens
- Onze super welpen (en leiding) dat wonnen met wel 23-5!
- Het kamp natuurlijk weer een dolle boel was!
- De leiding nu al zin heeft in volgend jaar ☺

Het is vet leuk bij de welpen! ☺

We doen hele leuke dingen zoals het smurfenspel.

Het kamp is natuurlijk helemaaaaal tof!

Groetjes, Amber & Diddy

En toen werden Dave & Sandra ook eindelijk eens gedropt door Rowie, Marlies, Myrna, Isabelle & Suzanne ☺

Dit als tegenactie na allerlei grapjes, droppingen,

meelgevechten, muizen, waterpistolen, vlagevechten, waterlaarzen enz. enz. enz...

Installeren

Op vrijdag 10 oktober werden alle nieuwe welpen geïnstalleerd. Ook werd er een welp geïnstalleerd die al een jaartje met ons meedraait, maar vorig jaar nog niet geïnstalleerd was.

Omdat er ook 2 nieuwe leiding is bijgekomen het afgelopen jaar werden die natuurlijk ook geïnstalleerd, waardoor Myrna en Isabelle nu ook officieel bij de leiding horen.

Iedereen had de belofte goed uit zijn hoofd geleerd en zei deze netjes op. Toen de leiding aan de beurt was werd het voor de welpen nog even spannend, want als de leiding tijdens de belofte stottert of hapert moet er getrakteerd worden. Gelukkig voor de leiding, maar helaas voor de welpen gebeurde dit niet.

Timo, Stan, Malin, Sander, Thijs v/d A, Dirk, Maartje, Jacky en Noa zijn nu geen 'teerpoten' meer, maar echte Welpen!

VERKESTA`S

Zomerkamp Beverwijk!!!

Een 'fokking nestie' zomerkamp met...

- een hele mooie blokhut
- veel mooi weer!
- de ontsnapte Blauwe Koekeboera
- zwarte Nela die door de bossen rond onze blokhut sluipt
- weinig slaap, veel gekeet
- kippen, struisvogels, pinguïns en pampagaaien
- 'opeens' een groot kampvuur
- een gevonden fiets
- ochtendgymnastiek
- corvee!
- ledere ochtend foto`s van de vorige dag kijken
- ledere avond voorlezen, waarbij maar weinig verkesta`s het wakker houden
- sportdag: struispings tegen de kippegaaien
- AAA-tikkertje en trefbal in de regen
- sterloop / spinspeurtocht / chaospel / postenspel
- 'strip'pokeren
- zelf eieren en pannenkoeken bakken
- Dropping: 'toen waren we er opeens!'
- 3 jarigen: Melissa, Nadine en Daan, dus 3 keer om één minuut voor 24.00 uur aftellen!
- zwembad dag (= heeeel ver lopen)
- tips doorbellen naar de Blauwe Koekeboera tiplijn
- kampvuur
- 2 losse tanden (dametjes Heemskerk)
- film 'Ice Age' kijken
- vogeltjes stratego
- tijdbomrace
- 5 nieuwe verkesta-meiden: Daniëlle, Maria, Romy, Lara en Lucia

- strand dag (= ook heeeeel ver lopen)
- een gestolen fiets
- blauwe vogelpoep en veertjes
- de geheime schuil- en slaappleats van zwarte Nela, vlak naast onze blokhut
- 6 verkesta's die nergens bang voor zijn, maar toch niet 's nachts in zwarte Nela's schuilplaats wilden waken of zij misschien nog terug zou komen.
- een beloning voor de gouden tip!
- kookstaf (Riet & Frank) die heel lekker kan koken
- de moeder van Cynthia & Natasja die hele lekkere soep, ragout en gehaktballen kan maken
- corveetrofee voor de struisvogels
- slaappoppen voor Iris en Daniël
- en zijn de jongens hier nou... (???) het vuur aan het uitplassen!!!

Struisvogels: "We moesten om 14.00 uur bij Scouting Mees Toxopeus zijn. Toen moesten we onze bedden klaarmaken. Er werd gefloten en er werd gezegd dat we al ons snoep moesten inleveren (erg jammer). Bijna alles werd ingeleverd, een paar dingen niet. Daarna moesten we kaartjes zoeken. Er waren vier kleuren, aan die kleuren kon je zien in welke patrouille je zat: struisvogels, pinguïns, kippen en pampegaaïen. Daarna deden we een fotospeurtocht."

Nadine: "We gingen eten en we aten als voorgerecht soep. Hoofdgerecht was zelfgebakken broodjes. We mochten ook vrij spelen en 's middernachts gingen wij het lul-spel spelen. Sommige kinderen hadden niet geslapen, want gingen keten."

Eva: "Lief logboek, gisteren geopend met zonder vlag. Wel een beetje moe, maar we werden lekker fris van 15 rondjes rennen. Lekker ontbeten en foto's gekeken. Daarna nummerrugby, erg leuk! A-tikkertje, trefbal, goudstavenroof. De kippegaaïen hebben natuurlijk dik gewonnen."

De Blauwe Koekeboera is ontsnapt. We denken dat zwarte Nela het op de Blauwe Koekeboera heeft gemunt. We hebben het Blauwe Koekeboera alarmnummer gebeld en daarna kregen we onze medaille en dan naar bed. Spannend verhaal voorgelezen, maar niet spannend genoeg want iedereen viel in slaap. Dus heb ik met Nadine, Sharon, Tamara en Jochem de boel nog ff lekker op stelten gezet!"

Tamara: "Kaarten maken: iedereen had etiketten meegenomen om kaarten te maken. Iedereen maakte andere dingen zoals een vogel of een boom. Pokeren: pokeren, blackjack of koeienhandel. De jongens deden het de hele tijd, behalve als we een spel deden. Pffff!

Rare brief en voicemail: Natasja zei dat ze een voicemail gekregen had van Kittie, de beheerder van de blokhut. Kittie zei dat er een speciale vogel was verdwenen (de Blauwe Koekeboera). Ze zei dat we aanwijzingen moesten doorgeven als we die zagen. Dat had Sharon gedaan, want we hadden blauwe veren gevonden. We hadden ook al een verdachte: zwarte Nela."

Nadine & Desteny: "De leiding heeft nagellak neergezet en gaan de meiden hun nagels lakken, maar dan komen de jongens en zeggen wij willen ook. Ze krijgen de nagellak op. Dan komen de meiden, ze moeten ook lippenstift. Als eerst gaan Lars en Marvin, ze zijn helemaal opgemaakt; mascara en oogschaduw en rouge en staartjes met de stiekjes van Natasja. Geen gel, maar haarlak. Ze deden ook jurkjes aan. Natasja ging een fotoshoot doen van elke meisje/jongen. En weet je wie het zijn Marvin/Maria, Rocco/Romy, Lars/Lara, Daniël/Daniëlle en Luke/Lucia."

Pinguïns: "De dropping. We gingen rond een kampvuur zitten en liedjes zingen tot het helemaal donker was. Toen moesten we binnen wachten en omstebeurt werden er ongeveer 8 kinderen in auto's naar een plek gebracht waar we dan probeerden terug te komen. We liepen meteen de foute weg in, maar voor de rest liepen we de hele tijd de goede richting in."

Ongeveer 21.30 uur gingen we in het bos vlaggenroof doen. De 2 partijen gingen allebei een verschillende kant op in het bos. Om ongeveer 22.20 uur had een groepje kinderen zwarte Nela gezien!"

Pampegaaïen: "We gingen lopend naar het zwembad. Het duurde 5 kwartier om daar heen te lopen. Daar aangekomen gingen we naar een plek waar we lagen. Cynthia had een camera voor onder water."

Rond 6 uur gingen we terug naar de blokhut. Toen gingen we patat eten. Na het eten gingen we het regenboogspel doen. Sommige kinderen zagen zwarte Nela!

We mochten kiezen welke film we willen. Het wordt Ice Age. En toen zagen we zwarte Nela. Ze ramde op de ramen, iedereen was in paniek! Sommige kinderen gingen een rondje om de blokhut om zwarte Nela te zoeken, maar we vonden niks!”

Struisvogels: “Vogelstratego. We gingen 2 keer jongens tegen meisjes doen. Natuurlijk hebben de jongens weer gewonnen. En twee keer gehusselde groepjes, toen heeft het groepje van Nadine gewonnen. Het was op een hele mooie plek, maar daarnaast stond een fabriek.

Water en zand gevecht. We gingen het badje vullen, daardoor kregen patrouilles ook punten. Maar later ging de leiding alle jongens in het badje insmeren, toen werd het hele badje wit. Later gooide Natasja Eva in het badje en werd het een gevecht. Iedereen gooide iedereen nat en ging ze in het zand gooien en werd het een modderzooi. Natasja & Cynthia hun ouders waren er ook en hebben het gezien.

Flitsspeurtocht. We gingen een flitsspeurtocht doen. De 2 zusjes gingen met een fotocamera een flits doen en daar moesten we dan heen. Opeens kwamen we een pad van Koekeboera veertjes tegen. Dat gingen we volgen en we kwamen bij het kapotte huisje en daar lag kleding, een bed en de gestolen fiets van Natasja. Daar lag volgens ons het bed van zwarte Nela.”

Tamara: “Tijdbommenrace, snelle groep en langzame groep. De langzame groep had wel alle kaartjes. Raadsel: 'normaal is het verboden terrein, maar nu moeten jullie er wel zijn. Wees snel, zonder gespetter en gespat, anders wordt jullie beloning nat'. We kregen potloden en een tekenblok.

Eerst moesten we lopen, maar dat was wel de moeite waard: lekker strand.”

Eva: “Op het strand was het hartstikke gezellig. De zee was wel een beetje koud, maar ik ben toch nog kopje onder geweest. Terugweg met de auto. `s Avonds nog het roverspel gedaan. Heb de 10 minuten gehaald. `s Avonds vroeg gaan slapen, want de laatste nacht gaan we alles uit de kast halen!”

Afscheid van de oude en welkom aan de nieuwe verkesta`s!

Na de zomervakantie hadden we 4 september de laatste opkomst met onze oude groep.

Deze avond hebben we de foto`s van het zomerkamp gekeken en namen we afscheid van Mandy Fontaine, Jochem Hartveld, Sharon Heemskerk, Daan Herben, Ingeborg Hoogenboom, Celine Meijer, Tamara Oskam, Melvin Slinger, Eva van der Vlugt en Michael van Wageningen.

Er moest natuurlijk even getest worden of de aanstaande scouts wel 'scoutproof' zijn.

Melissa & Desteny: “Het was de laatste avond met de oude verkesta`s. We waren wat van plan wat de oude verkesta`s niet wisten. We gingen een hindernisbaan maken. Het was wel een giga, grote, vette, coole hindernisbaan. De oude verkesta`s die moesten een blinddoek om. Ze moesten met de begeleider de hindernisbaan lopen. Op het eind gooiden we nog met water die in de bekers zaten. Het was een lijpe avond.”

De geblinddoekte hindernisbaan met zeer nat einde haalden ze allemaal en dus konden we ze niet anders dan laten overvliegen op zondag 7 september...

Maar daar kregen wel weer 11 nieuwe verkesta`s voor terug: Tijmen Bolmeijer, Eva Bolmeijer, Yorben Broer, Tijmen Buskermolen, Sten van Gelderen, Bart Kleibrink, Jesse van Leeuwen, Full Mocking, Lilly van Tol, Ties Veenman en Sam Vergeer.

Met onze nieuwe groep hebben we alweer een heleboel leuke dingen gedaan en er staat nog veel meer op het programma, maar daarover meer in het volgende Abbé Pierre nieuws!

SCOUTS

Onze patrouille heet:

COBRA`S

Wij zijn de beste patrouille omdat we goed samenwerken en het gezellig is.

Met dit spel gaan wij altijd winnen: greppeltocht

Lisa is bij ons het beste in: smsen
Denise is bij ons het beste in: hard weg fietsen
Michael is bij ons het beste in: onderhandelen
Kelly is bij ons het beste in: lachen
Boris is bij ons het beste in: hakken

Ons motto is: Altijd lachen en gezellig is onze patrouille!

Naam: Kelly Spekman
Geboortedatum: 25-01-1995
Ik zit op de Scouts sinds: vorig jaar, 2007
Bij deze speltak ben ik begonnen: Welpen
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: Jams Bond spel, ik weet eigenlijk niet...
Mijn leukste Scoutingherinnering is: de kampen
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: Verkesta`s elke dag een gek thema en bij de scouts was het ook cool.

Naam: Michael van Wageningen
Geboortedatum: 10-05-1995
Ik zit op de Scouts sinds: 2008
Bij deze speltak ben ik begonnen: Welpen
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: James Bond spel
Mijn leukste Scoutingherinnering is: alle kampen
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: Maarn (Welpen)

Naam: Denise
Geboortedatum: 18-02-1994
Ik zit op de Scouts sinds: 3 weken
Bij deze speltak ben ik begonnen: Scouts
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: James Bond spel
Mijn leukste Scoutingherinnering is: ik ben er net maar ik vind het supergezellig.
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: ben nog niet op kamp geweest.

Naam: Boris
Geboortedatum:
Ik zit op de Scouts sinds: 2007
Bij deze speltak ben ik begonnen: Esta`s
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: Jeems
Mijn leukste Scoutingherinnering is: kamp
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: kamp

Naam: Lisa Lebesque
Geboortedatum: 11-11-1993
Ik zit op de Scouts sinds: 2006
Bij deze speltak ben in begonnen: Bevers
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: zoiets als alleen maar naar het noorden lopen.
Mijn leukste Scoutingherinnering is: de kampen
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: 2006 kamp was supper gezellig

Onze patrouille heet:

DASSEN

Wij zijn de beste patrouille omdat we slimmer, handiger, aardiger, sneller, sterker, vrolijker, valspelender, eerlijker en knapper zijn dan de cobra's, bevers en de zeehonden + lijding!!!
Met dit spel gaan wij altijd winnen: alle spellen die we op kamp gaan doen.

Iris is bij ons het beste in: PL zijn, valsspelen, slim
Mandy is bij ons het beste in: slaanmeisje, vrolijk, valsspelen
Melvin is bij ons het beste in: lui, irritant, druk
Celine is bij ons het beste in: eerlijk, spontaan, kletsmajoor

Naam: Iris Hüsslage
Geboortedatum: 18-10-1993
Ik zit op de Scouts sinds: 2006
Bij deze speltak ben ik begonnen: Dassen (meisjes)
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: ontstoppingen
Mijn leukste Scoutingherinnering is: Fons in een Schots rokje met behaarde benen
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: Scoutskamp Hoenderloo 2007

Naam: Melvin de Lange
Geboortedatum: 27-04-95
Ik zit op de Scouts sinds: vorig jaar, 2007
Bij deze speltak ben ik begonnen: Dassen
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: klote
Mijn leukste Scoutingherinnering is: Mike in de sloot gooien en Michel
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: dit jaar

Naam: Celine Meijer
Geboortedatum: 04-01-96
Ik zit op de Scouts sinds: de Verkesta`s vorig jaar
Bij deze speltak ben ik begonnen: bij de Dassen
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: plezier maken
Mijn leukste Scoutingherinnering is: dat ik op kamp ben gegaan
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: bij het kamp met zwarte Nela

Naam: Mandy Fontaine
Geboortedatum: 25-04-1995
Ik zit op de Scouts sinds: 2008
Bij deze speltak ben ik begonnen: Dassen
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: James Bond spel
Mijn leukste Scoutingherinnering is: scoutingkamp
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: van de Verkesta`s vorig jaar.

Onze patrouille heet:

BEVERS

Wij zijn de beste patrouille omdat we hard kunnen rennen, vooral als er een enge man achter ons aanzit (zoals Michel).

Met dit spel gaan wij altijd winnen: spellen waarbij je heel erg vals kunt spelen, maar dat doen we natuurlijk nooit.

Jelle is bij ons het beste in: was ophangen
Ingeborg is bij ons het beste in: teenloos zijn
Daan is bij ons het beste in: opscheppen over dingen waar hij heel goed in is
Evalien is bij ons het beste in: van onderwerp veranderen

Ons motto is: Laat het gezwellig zijn.

Naam: Jelle (PL)
Geboortedatum: 07-07-1994
Ik zit op de Scouts sinds: 2006
Bij deze speltak ben ik begonnen: Bevers
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: de was ophangen
Mijn leukste Scoutingherinnering is: zomerkamp 2007
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: Fons in een Schots rokje met geitenwollenbenen (in 2007)

Naam: Evalien (APL)
Geboortedatum: 10-01-1996
Ik zit op de Scouts sinds: 2007
Bij deze speltak ben ik begonnen: Welpen
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: fikkie stoken

Mijn leukste Scoutingherinnering is: proefkamp Austerlitz
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: kamp 2008

Naam: Daan
Geboortedatum: 27-07-1996
Ik zit op de Scouts sinds: 2008
Bij deze speltak ben ik begonnen: Verkesta's
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: lang blijven
Mijn leukste Scoutingherinnering is: buiten slapen
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: 2006, Alphen aan de Rijn

Naam: Ingeborg
Geboortedatum: 22-5-1996
Ik zit op de Scouts sinds: 2008
Bij deze speltak ben ik begonnen: Bevers
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: James Bond spel
Mijn leukste Scoutingherinnering is: kamp 2006
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: tijdmachine

Onze patrouille heet:

ZEEHONDEN

Wij zijn de beste patrouille omdat wij vet koehl zijn, ons altijd aan de regels houden, nooit vals spelen, altijd leuk zijn, erg knap zijn, ons nergens voor schamen, erg lief zijn, van de scouting houden, de leiding erg waarderen, onze vet leuke Madeon echt wel knap is, wij erg van (sommige) spellen, en van Sjors, houden. Met dit spel gaan wij altijd winnen: James Bond spel en met Madelon erbij pikkepoerieren

Sjors is bij ons het beste in: vuur maken
Jochem is bij ons het beste in: sukkelen/klooien (pikkepoerieren)
Sharon is bij ons het beste in: weten we niet, dat zullen we nog wel ontdekken
Madelon is bij ons het beste in: tuitepieriken

Ons motto is: spas magen to samen lagen, to samen mit elkaar, das is tog wonderbaar!

Naam: Madelon
Geboortedatum: 19-03-08
Ik zit op de Scouts sinds: 2007
Bij deze speltak ben ik begonnen: Verkesta's
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: levend stratego, James Bond spel
Mijn leukste Scoutingherinnering is: scoutingkamp 2008 met het zwembad paardenrace
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: dat van ons in 2008 en van de Verkesta's 2007.

Naam: Jochem Hartveld
Geboortedatum: 01-09-1995
Ik zit op de Scouts sinds: 2008
Bij deze speltak ben ik begonnen: Bevers
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: James Bond spel
Mijn leukste Scoutingherinnering is: scoutingkamp, alles
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: kamp met Rudolf de boze

Naam: Sharon Heemskerk
Geboortedatum: 28-12-1995
Ik zit op de Scouts sinds: 2008
Bij deze speltak ben ik begonnen: verkesta's
Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: James bond spel
Mijn leukste Scoutingherinnering is: alles!
Mijn meest té gekke scoutingkamp was: Harderwijk met de Verkesta's

Naam: Sjors Brozius
Geboortedatum: 06-04-1994

Ik zit op de Scouts sinds: 2007

Bij deze speltak ben ik begonnen: Bevers

Als ik mocht kiezen zou ik bij de Scouting elke week: James Bond spel

Mijn leukste Scoutingherinnering is: alles

Mijn meest té gekke scoutingkamp was: kamp 2008 met al die Duitsers.