

Abbe Pierre- nieuws

oktober 2005



=====

ALGEMENE INFORMATIE

=====

Bever : woensdag van 16.00 tot 17.30 uur
Welpen : dinsdag van 18.30 tot 20.00 uur
Verkesta's : donderdag van 18.15 tot 20.00 uur
Scouts : woensdag van 19.00 tot 21.00 uur
Telefoon Mettenburcht: 537430
Telefoon voorzitter: 0172-605712
E-mail voorzitter: RysaWijfjes@Wanadoo.nl

=====

VAN DE VOORZITTER

=====

Beste allemaal,

De eerste uitgave van het ABP-Nieuws van dit nieuwe seizoen ligt weer voor u. En we zijn nog aardig op tijd ook. De deadlines voor het inleveren blijven lastig (ik heb nog precies 1 uur en 5 minuten), maar dat mag de pret niet drukken. Dit seizoen zijn we vol goede moed gestart met de nieuwe groepen indeling van de speltakken. Ook de avonden zijn verwisseld en er is geschoven met staf naar de verschillende speltakken. Kortom, grote veranderingen. Tot nu toe gaat alles soepeltjes en daar zijn we erg blij mee. Hoe leuk het is leest u verderop.

Gaande en komende stafleden

Dit jaar zijn bij de scouts Colinda, Frank, Joost en Dennis gestopt als leiding. Het zat er al een paar jaar aan te komen, maar het is nu toch echt gebeurd. Jammer natuurlijk als ervaren leiding (sommige 10 jaar of misschien nog wel langer) besluit te stoppen. Ontzettend bedankt voor jullie inzet al die jaren en veel succes voor de toekomst. Een echt officieel afscheid is nog niet georganiseerd, maar dit zijn we zeker van plan. Gelukkig hebben Michel en Sanne het pionier stokje overgenomen en blijft de scouts speltak overeind. Harm komt als hij tijd heeft en we zijn ook druk bezig extra staf te zoeken.

Bij de Bevers zijn Rianne en Rosa gestopt. Ook jullie bedankt voor je inzet bij de Bevers en succes voor de toekomst. Gelukkig zijn ook hier 3 nieuwe enthousiaste dames de Bevestaf komen versterken, nl. Tirza, Marianne en Ellen. Bij de Verkesta's zijn de gezusters Cynthia en Natasja Borst de staf komen versterken. Met dit alles zijn we erg blij, want zonder begeleiding van de speltakken gaat het nu eenmaal niet.

Leden en contributie

Marja van Tol houdt de ledenadministratie bij. Zij is momenteel druk bezig alle mutaties te verwerken zodat we weer een up to date lijst hebben straks. Heeft u wijzigingen, dan graag doorgeven aan Marja. Als uw kind nieuw is bij de scouting krijgt u een inschrijfformulier en mogelijkheid om automatische incasso te regelen voor de contributie. Ik hoop het voor elkaar te krijgen de komende maanden de contributie te regelen, als het nieuwe systeem van de scouting meewerkt....

50 Jaar Scouting in Nieuwveen.

Nog een paar maanden en dan is de Scouting in Nieuwveen 50 jaar oud. We zijn druk bezig een planning te maken voor een aantal festiviteiten. Het wordt geen jaarrond feest, maar we willen het zeker niet in stilte voorbij laten gaan. In een volgende uitgave hoop ik u uitgebreider te kunnen informeren.

Vragen/klachten/op- en aanmerkingen

Wij hechten zeer aan een goede communicatie met u als ouders. Heeft u iets op uw lever, zijn er vragen, onduidelijkheden, op/aanmerkingen etc. etc. , wij horen het graag van u!! Wij doen ons best het de kids naar de zin te maken, maar u als ouder hoort of dit echt zo is.

Dit is het voor deze keer. Veel leesplezier!
Groetjes, André.

=====

VERSLAG VAN OVERVLIEGDAG

=====

Op zondag 21 augustus begin het nieuwe Scoutingseizoen weer. Er was een spin-speurtocht uitgezet op het Ursulaterrein met allemaal verschillende opdrachten. Het was een drukte van belang; overal zag je kinderen in rode, groene en bruine shirts lopen. De opdrachten werden allemaal prima uitgevoerd, maar de lekkerste opdracht was toch wel pannenkoeken eten en limonade drinken!

De meeste kinderen waren wel wat ongeduldig. Ze deden deze speurtocht nog bij hun 'oude' groep. Maar ze wilden graag naar hun nieuwe groep 'overvliegen'. Hoe zou dit gebeuren???

Iedereen liep vol spanning naar de Hut van Ome Cor, want daar ging het gebeuren. En wat zagen we daar? Een zeepbaan! Gemaakt door de Scouts. Als eerste waren de Bevertjes aan de beurt. De kinderen werden uitgezwaaid door de Beverleiding en aan het einde van de zeepbaan verwelkomd door de Welpenleiding. En zo ging dat met alle groepen. Veel Bevers gingen lopend over de zeepbaan. Het is natuurlijk best griezelig. Maar hoe langer de kinderen er naar keken, hoe enthousiaster ze werden. De kleren werden uitgetrokken en glllllijden maar!!!!

foto

Ze vonden het prachtig! Op het laatst werd er nog gevraagd of er vaders of moeders belangstelling hadden om te glijden... Maar nee. De kinderen zijn veel stoerder. Echte Scouts, he!

Mede dankzij het weer en de enthousiaste kids was een een zeer geslaagde middag.

=====

NIEUWS BEVERS

=====

Zo, wij zijn weer begonnen met een nieuw seizoen.



We hebben een aantal nieuwe bevers dus we hebben op woensdag-middag weer een Hotsjietonia vol.

De bevers hebben al weer heel wat beleefd. We hebben een speurtocht gedaan en een paspoort gemaakt. En op zaterdag 17 september hebben we met 24 mensen voor de scouting gefietst!!!! Wat goed he, dat onze groep zo enthousiast is! Ook de loten verkopen ging als een speer. De bevers vonden het prachtig. Dus jullie lezen het: we zijn al volop bezig!

Ook hebben we sinds het begin van dit seizoen drie nieuwe leiding erbij waar we erg blij mee zijn. Hier stellen zij zich meteen even voor:

Hallo! Wij, Ellen, Marianne en Tirza, zijn sinds kort ook leiding bij de Bevers. We vinden het erg leuk om te doen, mede omdat de kinderen zo leuk meedoen. We zitten zelf nog bij de oudste groep, de Scouts.

Bevergroetjes uit Hotsitonia
Groetjes van
Marianne, Tirza,
Brenda, Marina, Ellen
& Ageeth



=====

NIEUWS WELPEN

=====

Kamp 2005

Natuurlijk willen wij iedereen nog vertellen over ons geweldige leuke kamp. We gingen de tweede week van de schoolvakantie, dus we hadden het mooiste weer van de hele grote vakantie! Ook dit jaar gingen we naar Maarn. Het mooie, grote blokhut midden in het bos met een heel groot speelterrein.

In de kampweek hebben we heel veel gedaan zoals bosspelen, speurtochten, geknutseld, gedropt, corvee (vonden ze heel leuk!) en alles wat bij een kamp hoort.

De laatste avond was er natuurlijk een groot kampvuur met een feest, een bal. Daarom had iedereen zijn mooiste kleren aan getrokken. Het was een fantastische avond en een zeer geslaagd kamp.

Alle welpen die zijn meegeweest hebben

alle foto's en de kampkrant op een cd-rom ontvangen. Ja, we gaan met de tijd mee!

Afscheid Patricia

Op dit kamp hebben we afscheid genomen van Patricia v.d. Vlucht. Zij is twee jaar welpenleidster geweest en gaat nu in Rotterdam wonen. Hierbij bedanken we Patricia natuurlijk voor haar vele vrije uren die ze in de Scouting gestoken heeft. De leiding zal haar in ieder geval erg missen!

Nieuwe seizoen

Omdat we met een grote groep startten, gingen we de eerste paar weken zoveel mogelijk naar buiten. Het Ursula-terrein is natuurlijk perfect voor spellen en daarom hadden we daar een paar avonden opkomst. De ouders brachten en haalden de kids bij Sassenoord en dit werkte perfect. Op zo'n manier waren we weinig tijd kwijt aan lopen naar het Ursula-terrein. We hebben daar een speurtocht gedaan en een sportdag gehouden. De uitslag van deze sportdag kunnen jullie nog hieronder vinden:

Onderdeel	Groep 4		Groep 5		Groep 6	
	Jongen	Meisje	Jongen	Meisje	Jongen	Meisje
Verspringen	Full 2.30 m.	Rosanne 1.99	Rocco 2.45	Iris 2.08	Jochem 2.52	Floor 2.52
Bal werpen	Ties 5,5 pion	Nienke/Rosanne 4 pion	Scott 9e pion	Desteney 5,5 pion	Robin 9e pion	Eva/Floor pion
Hardlopen	Full 53 sec.	Rosanne 49 sec.	Lars 45 sec.	Desteney 46 sec.	Koen 46 sec.	Floor 45 sec.
Zaklopen	Full 18,8 sec.	Nienke 13 sec.	Bart, Lars, Scott, Jochem 10 sec.	Desteney 9 sec.	Jochem / Koen 11 sec.	Eva 11 sec.
Basketbal	Ties 2	Jonna/Nienke 2	Bart 2	Iris/Desteney 1	Jochem / Robin 1	Eva 2

Eind september gingen we weer meer naar binnen. Er is al een paar keer geknutseld met pompoenen en voor dierendag.

We zijn heel blij dat we af en toe (tegen betaling) gebruik mogen maken van het gebouwtje naast de Mettenburcht van Jeugdland. Daardoor kunnen we met deze grote groep de boel een beetje verdelen.

5 oktober was de laatste avond van leidster Ellen van Schie. Ze gaat namelijk vanaf oktober tot maart op dansles (wie weet komt ze nog op tv bij Dancing with stars!). We zullen je missen en tot maart!

Dit was het weer voor deze keer!
Groetjes van de welpenleiding

=====

NIEUWS VERKESTA'S

=====



Hier een stukje, vers van de pers, van de nieuwste groep bij Abbé Pierre: de Verkesta's.

Inmiddels beginnen we

al een beetje aan elkaar te wennen (vooral de leiding onderling heeft het erg naar hun zin!).

De Verkesta's komen op donderdagavond binnen, gaan in de kring zitten en luisteren naar het voorlezen van het logboek. Vervolgens zoekt iedere patrouille zijn hoek. In elke hoek staat een bord dat een seizoen afbeeldt, bijvoorbeeld winter of herfst. De patrouilles hebben ook de namen van de vier jaargetijden en een zelfgemaakte bijpassende yell.

De leiding deelt de punten uit aan de patrouilles die in orde zijn. Hierna begint het programma pas echt. Zo hebben we bijvoorbeeld al een fotospeurtocht gedaan, buskruit, hutten gebouwd met fietsendozen en nog meer leuke dingen. Bij het wisselen van de seizoenen mag de betreffende patrouille een opkomst organiseren. Zo deden we in de week van 21 september een vossenjacht in herfstthema op het Ursula-terrein.

We zitten nog boordevol ideeën, maar eerst gaan we werken aan insigne dierenkennis.

Begin november hebben we een 'minikamp' gepland, met als afsluiter het installeren van alle kinderen en leiding.

De opkomsten sluiten we op z'n Engels af met: "SAY DOEI..."

Groetjes van de Verkesta-leiding

=====
NIEUWS SCOUTS
=====

Hoi lezers,

Dit keer geen leuk stukje van één van de Scouts, maar een stukje van de leiding. De Scouts zijn namelijk hun oude, vertrouwde leiding kwijtgeraakt en hebben er een stel nieuwe voor terug gekregen. Namelijk: Michel en Sanne, oud-Esta-leiding. Voor sommige Scouts dus al bekend. Harm is onze invalleiding; Hij heeft het soms nog een beetje druk met school, springt bij zover mogelijk en is een oud-Esta-kookstaf-lid (ook bekend met Scouting Nieuwveen dus). Na het spectaculaire overvliegen, zijn wij officiële nieuwe Scouts-leiding.

De eerste opkomsten hadden we nog hulp van de oude Scouts-leiding om de Scouts in het gareel te houden. Na een denderend programma voor de komende maanden gemaakt te hebben, konden wij het, met invalkracht van Harm, zonder hun hulp af. Dit programma werd gemaakt n.a.v. de eigen inbreng van de Scouts.

Wisten jullie dat zij het liefste een heel jaar lang een cola-zuip-wedstrijd willen houden (helaas werd dit idee afgekeurd)?

Hoewel we erg aan elkaar moesten wennen in het begin (Scouts vinden tikkertje spelen toch echt niet meer leuk om te doen), bevalt het nu prima met zulke oude kinderen. Vandaar dat we dachten; We gaan een leuk insigne met ze doen, namelijk: Pionieren. Dit idee werd toch niet zo warm ontvangen. Na een hoop gemopper en gemekker werden uiteindelijk toch de touwen en balken uit het hok gehaald. En wat bleek; zo erg vonden ze het pionieren helemaal niet! In de meeste knopen waren de Scouts zelfs beter dan de leiding (schaam, schaam).

Tussendoor hebben we nog een keer loten moeten verkopen. Hierbij willen we even alle vaders en moeders (en andere kopers natuurlijk) bedanken, en dan in het bijzonder een moeder die een heel boekje aan lootjes heeft gekocht!

Al met al hopen wij er een heel leuk jaar van te maken!

Groetjes, Michel en Sanne.

=====
WIST U DAT
=====

... Prinses Maxima beschermvrouwe voor Scouting Nederland is?
Lees hier het stukje uit Scouts Info:

Scouting in Nederland kan zich geen betere beschermvrouwe wensen dan H.K.H. Prinses Maxima. Prinses Maxima heeft aangegeven zich te willen inzetten voor de toekomst van jongeren in Nederland. Ze wil graag een bijdrage leveren aan de integratie van de verschillende groepen in onze samenleving en het verminderen van het onbegrip tussen culturen. Ze wil dat aanpakken door juist de mogelijkheden die een multiculturele samenleving biedt te benadrukken.

In 2006 zal Prinses Maxima op eigen wijze invulling geven aan haar functie als Beschermvrouwe van Scouting. We vinden het fantastisch dat zij dat wil doen en we willen haar alle mogelijkheden geven om Scouting in Nederland van binnenuit te bekijken. We heten haar dan ook van harte welkom binnen onze geweldige organisatie.

