

Abbe Pierre-nieuws



=====

ALGEMENE INFORMATIE

=====

Bevers : woensdag van 16.00 tot 17.15 uur
Esta's : woensdag van 18.15 tot 20.00 uur
Welpen : donderdag van 18.30 tot 20.00 uur
Scouts : vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur
Telefoon Mettenburcht: 537430
e-mail voorzitter: RysaWijfjes@Wanadoo.nl



VAN DE VOORZITTER

Beste allemaal,

Voor u ligt een nieuwe uitgave van het Abbé Pierre-nieuws met hopelijk vele interessante items die het lezen meer dan de moeite waard zijn. We beginnen langzaam uit onze winterslaap te ontwaken en kunnen alweer wat vaker de Mettenburcht uit naar buiten toe. De data van de voorjaar- en zomerkampen staan alweer vast en ook de voorbereiding hiervoor nemen al voorzichtig aanvang. Begin februari zijn de teerpoten bij de Welpen geïnstalleerd. Bij elke speltak hebben alle nieuwe leden de belofte afgelegd en zijn de daarbij behorende "slingers" omgehangen.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken de volgende zaken onder de aandacht te brengen.

Het uniform.

Zoals u weet betaalt u per jaar € 7,- huur voor de blouse. Dit voorkomt dat u telkens een nieuwe blouse moet kopen als zoon/dochter-lief eruit groeit of van speltak wisselt. Als uw kind het niet meer leuk vindt bij de scouting en eraf gaat,

is het de bedoeling dat u de blouse terugbrengt. Dan kunnen wij er een ander kind weer blij mee maken. Helaas gebeurt dit niet altijd en dat is jammer. Daarom nogmaals het vriendelijke verzoek hieraan te denken als dit aan de orde is.

Ledenadministratie

Vanaf nu gaat Marja van Tol de ledenadministratie bijhouden. Marja zal regelmatig mutaties doorgeven en leden in- en uitschrijven. Mocht u vragen en/of problemen hebben, dan kunt u dit aan Marja doorgeven. Haar telefoonnummer is: 0297-540755. Per e-mail: hvtol@wxs.nl. Ook aanmeldingen voor nieuwe kinderen kan bij Marja gebeuren.

Financiën

Ik heb dit jaar weer de financiële administratie van het afgelopen seizoen september 2002 t/m augustus 2003 op een rij gezet en gerapporteerd naar de gemeente Liemeer. Dit is nodig voor de vaststelling van de definitieve subsidie. Alles was weer in orde en de subsidie is verstrekt. Mocht u interesse hebben in de cijfers, dan hoor ik dit graag van u. Dit geldt ook als u financieel onderlegt bent en zin/tijd heeft om de financiën van de scouting onder uw hoede te nemen. Ik ben al een aantal jaren op zoek naar een vrijwilliger, dus ... wie o wie !?



U heeft vast ook vanuit de media gehoord dat Scouting Nederland geen subsidie meer krijgt van de regering. Een onbegrijpelijke en kortzichtige ontwikkeling vanuit het ministerie van VWS. Dit is een drama, want het was € 1 miljoen per jaar. Dit komt op een bedrag van € 9,42 per lid. De korte termijn gevolgen hiervan zijn dat de contributieafdracht naar het landelijk voor 2004 met € 4,- per jaar extra omhoog gaat tot een bedrag van € 18,50 per jaar. Daarnaast wordt de personele bezetting

van het landelijke buro met een kwart teruggebracht. Wat het op de langere termijn gaat betekenen is nog niet bekend, maar u begrijpt dat het alleen maar een achteruitgang zal betekenen van diensten en ondersteuning.

Contributie

Begin januari is de contributie per incasso geïnd of heeft uw kind een nota meegekregen. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoor ik dit graag van u. Ook voor andere vragen kunt u bij mij terecht. Over een paar maanden zal ik de tweede halfjaar-bedragen innen, hopelijk in mei.

Voor het volgende seizoen zal de contributie omhoog gaan vanwege het wegvallen van de landelijke subsidie. De laatste jaren kroop de landelijke afdracht al ieder jaar met € 0.50 omhoog en met de extra € 4,- dit jaar is een correctie noodzakelijk.

Jubileum in 2006

In 2006 bestaat de Scouting in Nieuwveen 50 jaar. We zijn al voorzichtig gestart met de voorbereidingen hiervoor. U denkt misschien, 2006!?! man da's pas over twee jaar! Dit lijkt inderdaad nog ver weg, maar tijd vliegt... Het is bijvoorbeeld leuk wat verhalen en anekdotes van vroeger op een rij te gaan zetten. Vooral de beginjaren zijn interessant. Vraag eens bij familie en vrienden wie er nog wat van weet en schrijf het op. We hebben al wel het een en ander, maar hoe meer, hoe beter. Misschien kunnen we er een mooi boekje van maken.

Dit waren de zakelijke mededelingen. Ik wens u veel leesplezier!

Heeft u iets te vragen/melden, tips op en/of aanmerkingen? Bel of mail mij!!

Groetjes,

André Wijfjes, groepsvoorzitter (605712, rysawijfjes@wanandoo.nl)

NIEUWS BEVERS

Sinterklaasfeest

Het is al enige tijd geleden maar op woensdag 26 november kwam Sinterklaas bij de bevers. Als eerst gingen alle bevers in een kring zitten en deden we een spelletje met kadootjes. In de kadootjes zat een opdracht die we moesten uitvoeren.

Na dit spelletje gingen we in de kring zitten om te wachten op Sinterklaas. Toen kwam één van de bevers op het idee om z'n schoen te zetten. Dus alle anderen wilden ook hun schoen zetten. En ja hoor, er werd op de deur gebonkt. Daar was hij dan eindelijk! Sinterklaas had twee zwarte pieten meegenomen. Een piet had er zelfs twee staartjes! Sinterklaas maakte zijn grote boek open en riep elk kind bij zich. Over alle bevers wist hij wel iets te vertellen. Daarna vertelde de Sint dat de kinderen moesten zoeken naar de kadootjes, een hele zak voll! Deze werd snel gevonden. De jongens kregen een auto en de meisjes een pop. Ze waren er allemaal erg blij mee. Tot slot kreeg iedereen van piet nog pepernoten in hun schoen, en toen was het alweer tijd voor de Sint om verder te gaan.



Kerstmiddag

Woensdag 10 december hadden we voor de kerstmiddag een glazen potje versierd, een servetring en een placemat gemaakt. Woensdag 17 december hebben we met de bevers kerst gevierd. We gingen gourmetten. De tafels stonden gezellig in een u-vorm. Iedereen had zijn

eigen glazen potje, servetring en placemat opgezocht. De leiding en ouders kwamen langs om de gourmetstellen en waxinelichtjes aan te steken. Toen alles klaar stond, konden ze beginnen. In het begin was het even moeilijk en brandde er zo af en toe wat aan. Maar toen ze eenmaal bezig waren, leken het wel topkoks. De pannenkoeken gingen al helemaal goed, dat was echt de favoriet bij iedereen. Toen de bevers hun boek hadden vol gegeten en de tafels en gourmetstellen opgeruimd waren, deden we nog even een potje pinkelen. En de woensdagmiddag was weer voorbij. De kinderen kregen allemaal nog een kerstkaartje en de ouders een hard applaus voor hun hulp.
Bij deze ouders: nogmaals bedankt voor jullie hulp.

ESTANIEUWS

Afscheid Yvonne.

Voor de kerstvakantie heb ik afscheid genomen van jullie allemaal. Toen ben ik door jullie al flink verwend met cadeautjes, kaarten en briefjes. Ik vond dat erg lief.

Het is nu wel even wennen hoor, op woensdagavond geen scouting meer.

Ik vond het dan ook fantastisch dat jullie met zo veel op 21 januari in het gemeentehuis van Leiderdorp waren, toen Kevin en ik trouwde. Echt super al die groene uniformen op de tribune. Bij deze wil ik graag alle Esta's en staf, oud-esta's en esta-ouders bedanken voor alle belangstelling. Natuurlijk ook voor het receptenboek waar jullie allemaal aan hebben meegewerkt. Eindelijk een kookboek met recepten die ik wel zelf kan maken. Vooral het recept patat met frikandel, heb ik al goed onder de knie. Ook mijn man vindt dat een lekker gerecht.

Bedankt en tot snel

Groetjes, Yvonne Nieuwveen

(Ja lachwekkend, ik weet het, maar dat is nu echt mijn naam)

Wist je dit al over de Esta's:

- Sonja hetzelfde stukje tekst als vorig jaar wilde insturen voor dit krantje?
- Sanne vorige keer iets had geschreven, maar dit te laat heeft ingeleverd?
- Zij nog steeds boos hierover is en niet meer wat wil schrijven?
- We daarom al weken wist je datjes verzamelen over de mail?
- Andre op tijd, ja zelfs te vroeg was bij het installeren van de Esta's?
- Esmee en Lisa liever vegen of afwassen dan kampvuur stoken?
- Esta's best in Bevertruien passen?

- En Tim in een kinderblouse?
- We een recordaantal esta's hebben geïnstalleerd dit jaar?
- Rick en Thomas van de vrijwillige brandweer zijn?
- Zij blussen met zaagsel in plaats van met water?
- Dit een enorme troep gaf?
- Sonja het meisje (kind) met de hoge hoed is?
- Alle kids de wet helemaal konden (hulde!)?
- Nieuwe leiding Tim niet zijn belofte kon opzeggen (!)?
- De leiding schmincken heel leuk vindt?
- IEDEREENS oren zwart waren op 3 december!! ?
- Iedereen ook zwarte trommelvliezen had van het schmincken door de piet?
- Pieten niet kunnen klapstoelen?
- We een Sob, Sobin, Seilly en een Sick als Esta hebben?
- De Sint dus de R-en in S-en veranderd had?
- We ook een mama (Yvonne) in ons midden hadden?
- Sinterklaas dit nieuws eerder wist dan de kinderen?
- Je helemaal geen kindje kan krijgen als je niet getrouwd bent, volgens Kelly
- De Sint ook een cadeau en gedicht voor Jan Nieuwenhuizen had?
- Tim en Sanne gek zijn op Drecht?
- Sanne nu een groen shirtje heeft van diezelfde Drecht?
- Toen Sonja op haar werk kwam, 16 ongelezen berichten had waarvan 13 van stafleden?
- We wel vijf pagina's vol met wist je datjes hadden?
- De bovenstaande wist u datjes het leukst waren om in dit krantje te staan?



Nieuws Welpen

Nieuwe leiding

Vanaf dit nieuwe seizoen hebben we drie leuke, jonge, enthousiaste meiden als nieuwe leidsters erbij. Dit zijn: Sandra van Leeuwen, Patricia v.d. Vlugt en Kelly v.d. Weijden. Zij hebben alledrie zelf ook op de Scouting gezeten, dus weten er al veel vanaf. We wensen ze heel veel Scouting-plezier bij onze welpengroep en hopen dat zij lang zullen blijven.



Installeren

Op donderdag 12 februari was het de officiële installeer-avond. Zeven kinderen hebben al een aantal keer geoefend om enkele Scouting-vragen te beantwoorden en de belofte uit hun hoofd te leren. Om een echte welp te worden moet je

namelijk wel iets weten van de Scouting. Zo hebben de kinderen iets over EHBO, natuur en het welpenverhaal (van Mowgli) geleerd.

Verrassend deze avond was, dat ook de drie nieuwe leidsters werden geïnstalleerd.

Op deze officiële avond was onze Scouting-voorzitter André Wijfjes aanwezig en de vader/moeder van de kinderen en nieuwe leidsters.

Keurig op een rij hebben de 'teerpoten' en nieuwe leidsters hun belofte foutloos opgezegd. De vele fototoestellen flitsten in het rond. Als echte welpen kregen deze zeven kinderen natuurlijk een das, dasriem en insignes opgespeld. Uiteraard kregen ze hiervoor ook een diploma.

Tijdens een kop koffie, limonade en de koek, konden de kinderen hun nieuwe outfit vol trots aan hun ouders laten zien.

De avond werd afgesloten met het spel 'dweilhokkie'. Iedereen, dus ook ouders en broertjes en zusjes, vinden dit spel helemaal geweldig. Het is altijd weer lachen geblazen.

Carnaval

Op donderdag 19 februari is er in de Mettenburcht een carnavalfeest gehouden. En wat zagen de kinderen er weer geweldig leuk uit. De één nog mooier dan de ander. Uiteraard was er genoeg carnavalsmuziek waarop flink gehost werd.

Het was een zeer geslaagde en gezellige avond.

Kamp 2004

Nogmaals ter informatie: de welpen gaan dit jaar de eerste week van de schoolvakantie op kamp naar Maarn (van zondag 4 t/m zaterdag 10 juli).

NIEUWS VERKENNERS

Installeren

Na op kamp te zijn geweest in Harderwijk (inclusief een bezoekje aan Six Flags) kwamen er nieuwe verkenners bij ons. Zij werden geïnstalleerd door de hopman en moesten de volgende belofte afleggen:

*"ik beloof mijn best te doen - met behulp van God
- een goede scout te zijn, iedereen te helpen waar ik kan, en me te houden aan de scoutwet. Jullie kunnen op me rekenen.*

Hierbij waren veel ouders aanwezig. Ook was er de traditionele ontgroening. De nieuwe verkenners vonden wij persoonlijk erg jong, nieuw en fris!?!)



Sinterklaas

Op 12(!!!) december vierden we het Sinterklaas-feest. We deden zoals gewoonlijk surprises. Iedereen had er wat moois van gemaakt. Behalve ene T.S. Hij had namelijk in een doosje gewoon een half horloge gedaan. We kregen van de Sint ook allemaal nog een chocoladeletter. Iedereen was hier natuurlijk helemaal gelukkig mee.

Kerstdiner

Vlak voor kerst had de leiding verteld dat we zonder te eten naar de scouting moesten komen. De leiding had voor ons (en zichzelf) gezorgd dat we konden gourmetten. Er was van alles en iedereen at zich vol. Hier en daar brandde wat aan maar voor de rest ging het perfect. Natuurlijk waren er ook nog een paar gekken die gingen knoeien met de gasbranders. En niet te vergeten het geknoei met de pannenkoekenmix.

Al zagen de mengsels er niet al te smakelijk uit, was er nog een iemand die het allemaal opat (R.V.)!

Pleebeksjoow

Op 24 en 31 januari hadden we een Playbackshow. Er werden veel dingen gedaan. Een paar meiden deden Pien en Bianca. Ook werd K3 nagedaan.

Door de nieuwe, jonge, frisse meiden werd Catch een match nagespeeld. Hierbij werden mensen gekoppeld. De leiding deed iets met handpoppen .

De rest van het jaar...

De rest van het jaar gaan we nog een heel veel doen, hopen we. We vinden ondanks het leeftijdsverschil dat we een leuke groep hebben.

We kijken alvast uit naar proefkamp en groot kamp. Maar we hebben ook zin in de 'gewone' vrijdagavonden.

Dit stukje werd mede mogelijk gemaakt door..

Venz Rerlaan & Vesse Jerduyn

Zij bleven hiervoor speciaal in de Metterburcht, terwijl de rest een spel aan het doen was.



Ben je vrijdagavond vrij? Ben je vrijdagavond vrij?

Dan kunnen wij je hulp goed gebruiken!

Scouting Nieuwveen is op zoek naar nieuwe leiding voor onze verkenners-groep.

**Heb je zin in een leuk vrijwilligersbaantje,
voel je er iets voor om ons team te komen versterken
en ben je 18 jaar of ouder...**

Bel dan voor informatie: 071-3410949

