

A.B.P. Nieuws

Aflevering 3 seizoen 1998/99, redactie André Wijfjes

Hoi allemaal,

Op de valreep voor de zomer of voor sommigen net voor de start van het nieuwe seizoen is dit de laatste editie voor het seizoen '98/99. Je kunt leuk verslagen lezen van de verschillende speltakken, behalve de verkenners dan die zijn weer te laat. Verder vinden jullie nog wat andere wetenswaardigheden. Ik hoop dat het voor iedereen een leuk scouting seizoen was en hopelijk zijn jullie volgend seizoen weer van de partij. Een plezierige vakantie en tot in augustus/september.

Van de redactie

Zoals ik in de kop al vertelde zit het scouting seizoen 1998/'99 er al bijna weer op. We hebben ons nog goed gepresenteerd tijdens de Dorpsstraat braderie met een stand met smincken, stropdassen en potten met vetplanten en een echt tafelvuur. Dit was leuk en gezellig en voor herhaling vatbaar. De esta's en bevers hebben hun bivak er al op zitten en hebben het seizoen al gezamenlijk afgesloten. Terwijl ik dit typ zijn de welpen in hun blokhut in Woudenberg en de verkenners

moeten nog, die gaan van 7 t/m 14 augustus naar de Malpische Bergen. Voor het eerst sinds een hele tijd ben ik er niet bij. Ik mocht niet meer mee en tja, dan houdt het op. Ook Adri kon haar baantje als interim hulpkok in de wilgen hangen, chef-kok André v/d Weijden moet het alleen rooien. De ouwe hap is er dan eindelijk uit gewerkt. Het werd ook de hoogste tijd, maar toch zal het wennen zijn.. niet meer op scouting kamp. Gelukkig heb ik alle vertrouwen in de huidige staf en zal dit

Scouting Nieuwveen wordt gesponsord door:

Café Cafeteria "Eef", Café Merakels, Euro Cactus, Gerard Bader, Gemeente Liemeer, Kapsalon Brianne, Kwekerij De Amstel, M. Lek & Zn., Rabobank Aar en Plassengebied, Snackbar AThe Boxx@, Super Rehorst, H. Van Tol Timmerwerken, W. de Lange Tuinbeelden, Vincent Speet Metaalbewerking

verkennerkamp in Borkel en Schaft een beregezellige zijn.

Het was een druk en geslaagd seizoen. Alle speltakken hebben een volle bak, behalve de verkenners, maar ook dit verandert volgend seizoen. Er is ook een vreselijke lange wachtlijst van maar liefst 56 kinderen nu. Zoveel mogelijk kinderen van deze lijst worden volgend seizoen echt lid (ongeveer 20), maar helaas blijven er ook nog een hoop op deze wachtlijst staan en dat is jammer, maar het kan niet anders. De vorige keer heb ik een oproep geplaatst voor enthousiastelingen die leider of leidster willen worden. Vooral bij de esta's is dit toch zeer gewenst en ook bij de bevers zou er wel wat bij kunnen. Dus als je iemand weet die interesse heeft, laat het mij weten en ik ga er achteraan. De bevers zijn woensdagmiddag in de Mettenburcht van 16.00-17.15 en de esta's de woensdagavond van 18.15-20.00. Bij sommige opleidingen is een stage bij een scoutinggroep ook prima voor de nodige studiepunten. Wellicht dat dit voor een aantal een goed alternatief is. Het is lekker dicht in de buurt en vreselijk leuk, gezellig én

leerzaam. Ik hoop echt dat er een paar jongemannen en/of vrouwen binnenkort als stafid bij de groep welkom geheten kunnen worden. Als er ouders zijn die zich op een andere manier verdienstelijk willen maken is dit ook best mogelijk. Ik ben trouwens ook nog steeds op zoek naar een penningmeester!

De verdieping op de Mettenburcht

Ik heb al een aantal malen geschreven dat er plannen zijn om een verdieping op de Mettenburcht te bouwen voor de scouting. Het moet dan een echt scouting honk worden met alle trofeeën aan de kant enz. Vanwege drukte en andere zaken is er dit seizoen eigenlijk niet veel mee gebeurd, maar na de vakantie gaan we er volop tegenaan. Misschien kan het in 2000 al gaan lukken....

De Sponsorloop

De jaarlijkse sponsorloop is 10 juni jl. weer gelopen. Het was weer traditioneel rommelig, maar daar gaan we volgend seizoen ook iets aan doen. Aan de leden heeft het niet gelegen. Zij hebben zich weer

Scouting Nieuwveen wordt gesponsord door:

Café Cafeteria "Eef", Café Merakels, Euro Cactus, Gerard Bader, Gemeente Liemeer, Kapsalon Brianne, Kwekerij De Amstel, M. Lek & Zn., Rabobank Aar en Plassengebied, Snackbar AThe Boxx@, Super Rehorst, H. Van Tol Timmerwerken, W. de Lange Tuinbeelden, Vincent Speet Metaalbewerking

flink in het zweet gelopen en een berg geld bij elkaar gewerkt. De versnapering na de loop ging er dan ook in als koek al was het dan een ijsje. De precieze opbrengst weet ik nog niet, maar ik weet wel wie het meeste geld per speltak en de hele groep bij elkaar heeft gelopen. Jesse van de esta's heeft het meeste geld voor ons verdiend, maar liefst f 223.05. Bij de bevers had Brenda, f 156.= bij elkaar gelopen en Patty f106,= bij de welpen. Bastiaan Borst heeft de meeste rondjes gelopen en wel 26 bij de esta's. Lianne deed dit bij de welpen maar hoeveel rondjes weet ik helaas niet. De bevers hadden drie tijgers ertussen lopen met 20 rondjes, namelijk Laureen, Stefan en Brian. Van de verkenners heb ik helaas geen gegevens. Deze winnaars per speltak krijgen een leuke prijs en ook Jesse krijgt een prijs voor zijn superprestatie. Uiteraard ben ik hartstikke trots op iedereen die mee heeft gelopen en geld heeft verdiend voor de scouting. Allemaal bedankt en volgend jaar doen we het weer!!

De start van het nieuwe seizoen.

Alle nieuwe leden zullen bericht krijgen hoe en wat en waar en degenen die over gaan naar een andere speltak weten dit ook al. Maar wanneer er precies weer gestart wordt vind je hieronder:

De Bevers woensdag 18 augustus, de Esta's woensdag 1 september (eerder kan niet, want de staf is nog met vakantie), de Welpen donderdag 19 augustus en de Verkenners vrijdag de 20^{ste} Er is ook een gezamenlijke dag gepland waarbij we met de hele groep een dag wat gaan doen. De datum van deze dag is zaterdag 11 september.

Kopie voor dit blad

Met dit ABP nieuws willen wij leden en ouders op de hoogte houden van wat er speelt en leeft bij de scouting Abbé Pierre in Nieuwveen. We willen hiermee ook de ouders op de hoogte houden. De speltakken zullen volgend seizoen de leden proberen om in de pen te klimmen of weer een mooie tekening te maken en de staf zal met verslagen e.d. ook zeker van de partij zijn. Maar het is ook best leuk eens wat ervaringen van u als ouders te horen. Trek ook eens de

Scouting Nieuwveen wordt gesponsord door:

Café Cafeteria "Eef", Café Merakels, Euro Cactus, Gerard Bader, Gemeente Liemeer, Kapsalon Brianne, Kwekerij De Amstel, M. Lek & Zn., Rabobank Aar en Plassengebied, Snackbar AThe Boxx@, Super Rehorst, H. Van Tol Timmerwerken, W. de Lange Tuinbeelden, Vincent Speet Metaalbewerking

stoute schrijvers schoenen aan het volgend seizoen... ik ben benieuwd.

Van de speltakken...

Debby van de welpen heeft een stukje vanuit de welpen geschreven en u kunt ook de kampverslagen lezen van de esta's (Letty en Yvonne) en de bevers (Marja).

Stukje van de welpen:

André Wijfjes heeft mij gevraagd of ik een stukje wil schrijven over de welpen en ik vind dat nogal moeilijk, want dat vertel je niet zomaar eventjes! Laat ik mij eerst even voorstellen; ik ben Debby Olsthoom, 21 jaar en nu alweer vier jaar leidster van de welpen. Ik zelf ben vroeger kaboutervrouw en welp geweest. Mijn naam als leidster bij de welpen is 'Koning Lowietje'.

Wij hebben onze opkomsten op de donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur (tijdens de schoolvakanties draaien wij geen opkomsten). Wij hebben op het moment 21 welpen en 8 man leiding. Tijdens zo'n hordeavond doen we heel veel verschillende dingen, zoals knutselen, sport en spel. Wij werken

altijd met het Rimboeverhaal en dat moet ik misschien eventjes uitleggen. Bij de welpen (dat woord zegt het al een beetje) doen wij alles in het teken van het Jungleverhaal. Een welp is het jong van een wolf, en wolven leven altijd in grote families (horden), als er jonge welpen geboren worden, noemen we dat een nest. De piepjonge welpen worden teerpoten genoemd en pas als zij hun belofte hebben afgelegd, worden zij geïnstalleerd en mogen zij zich echte welpen noemen. Als wij een hordeavond houden (op donderdagavond), dan openen wij die altijd zoals de wolven dat doen op de raadsrots; de kinderen gaan per nest op hun hurken zitten, met hun middel- en wijsvingers op de grond; zo zijn ze net welpen. Dan zal de leiding nakijken of alles in orde is, als dat zo is, dan roepen zij 'Yalalalal' (dat betekent: 'Kom, laten we gaan jagen!'). In het Rimboeverhaal zijn er verschillende jachtgebieden, zo gaan wij op verkenningstocht met Bagheera (de zwarte panter), we leren muziek maken van Baloe (de beer), van Hathi (de wijze olifant) leren we te communiceren en sporen

Scouting Nieuwveen wordt gesponsord door:

Café Cafeteria "Eef", Café Merakels, Euro Cactus, Gerard Bader, Gemeente Liemeer, Kapsalon Brianne, Kwekerij De Amstel, M. Lek & Zn., Rabobank Aar en Plassengebied, Snackbar AThe Boxx@, Super Rehorst, H. Van Tol Timmerwerken, W. de Lange Tuinbeelden, Vincent Speet Metaalbewerking

onderzoeken leren we van Kaa (de slang). Maar zo zijn er nog tal van jachtgebieden in de Rimboe. Als een teerpoot besluit om bij de horde te blijven, zal hij een belofte moeten afleggen. Hij staat dan voor de leiding en houdt zijn rechterhand omhoog, daarmee maakt hij het wolvenkopteken en begroet zo de leiding, daarna zal hij de belofte opzeggen:

Ik beloof een goede welp te zijn,
zuinig te zijn op de natuur,
te helpen waar ik kan,
jullie kunnen op me rekenen!

Hierna wordt hij officieel opgenomen in de horde.

Na een hordeopkomst sluiten wij ook altijd af, zoals dat in de Rimboe gebeurt. Wij staan dan in een kring, kruisen onze armen en pakken de hand van de welp naast je beet, en dan roepen we heel hard; wij wensen u een goede jacht!'. Naast de wekelijkse opkomsten, gaan wij ook eens in het jaar op kamp. Dit valt bijna altijd in de eerste week van de schoolvakantie. We gaan dan voor een week logeren in de blokhut van

een andere scouting groep en we maken dan de vreemdste dingen mee; zo is een keertje Doortje (van de tovenaer van Oz) langs geweest, we hebben ook een keer een echte piraat gesproken en vorig jaar vroeg boer Harmse ons om hulp. Ook voor deze zomer hebben we weer een blokhut gereserveerd (maar daar horen de welpen vanzelf meer over), laten we hopen dat we dit keer mooier weer krijgen! Dit verhaalt wel aardig hoe het bij de welpen is, maar het vertelt natuurlijk nog lang niet alles; als je nieuwsgierig bent geworden, dan kom je maar een keertje langs!

Groetjes,
Koning Lowietje

Het kampverslag van de esta's: Varen naar vreemde landen.

Vijf dagen voordat we op kamp zouden gaan, ontvingen we allemaal een paspoort. Dit moest helemaal officieel in orde zijn, met pasfoto, handtekening enz., om mee te

Scouting Nieuwveen wordt gesponsord door:

Café Cafetaria "Eef", Café Merakels, Euro Cactus, Gerard Bader, Gemeente Liemeer, Kapsalon Brianne,
Kwekerij De Amstel, M. Lek & Zn., Rabobank Aar en Plassengebied, Snackbar AThe Boxx@,
Super Rehorst, H. Van Tol Timmerwerken, W. de Lange Tuinbeelden, Vincent Speet Metaalbewerking

mogen op reis. Zonder paspoort kon je het wel vergeten !!!

Op 3 mei was het eindelijk zover, we vertrokken naar Soest. In Soest hingen we eerst de Esta vlag op en opende we net zoals op de opkomst. Na een beker drinken gelijk aan de slag om de slaapzaal in te richten. Hierna was het tijd om de omgeving te gaan verkennen, We deden een pijlenjacht over en langs de Soesterduinen. Het weer was prachtig, hierdoor leken de duinen wel een woestijn. Gelukkig hebben we de tocht toch allemaal doorstaan. Terug bij de blokhut deden we het Chaospel. We versierden cake, deden een modeshow met verkleedkleden, maakten mummies van wc-papier en nog meer gekke opdrachten. Van alle "chaos" hadden we wel honger gekregen. De pannenkoeken smaakten dan ook best. 's Avonds toen we al de pyjama aan hadden werd er op de ramen gebonkt. Er stonden twee kapiteinen voor de deur. De mannen waren erg boos: wij zaten op hun schip. Ze wilde ons wegsturen, maar gelukkig bedachten ze zich. We mochten met de kapiteinen mee varen. De blokhut

werd omgetoverd tot een schip, met een kajuit, een kombuis, slaapkooien, een buitendek en het "ruime sop"(hier kon je jezelf wassen). De paspoorten werden gecontroleerd en gestempeld. Hierna gingen we naar de kooien en de kapiteinen zouden de hele nacht doorvaren. Waarheen ???Dat zeiden ze nog niet

's Morgens werden we wakker. Er hing een vlag buiten, van welk land de vlag was wisten we niet. Zo rond een uur of elf, na het ontbijt en de corvee, kwamen er twee raar geklede mensen uit het bos. Ze keken naar ons met verrekijkers en dachten dat wij wilde beesten waren. Toen ze zagen dat wij ook mensen waren vroegen ze ons mee te gaan op safari in het oerwoud van Kenia. Daar hadden wij wel zin in. Voordat we op pad konden gaan, moest er nog wel het een en ander gebeuren: we verfded safarihemden met groene en bruine verf zodat we niet zo zouden opvallen in het oerwoud. Ook schminkten we ons in deze kleuren en deden we een hanger om onze nek, die ons moest beschermen tegen de boze bosgeesten. Nu waren we klaar om te gaan. De paspoorten

Scouting Nieuwveen wordt gesponsord door:

Café Cafeteria "Eef", Café Merakels, Euro Cactus, Gerard Bader, Gemeente Liemeer, Kapsalon Brianne, Kwekerij De Amstel, M. Lek & Zn., Rabobank Aar en Plassengebied, Snackbar AThe Boxx@, Super Rehorst, H. Van Tol Timmerwerken, W. de Lange Tuinbeelden, Vincent Speet Metaalbewerking

werden gestempeld en we vertrokken. Tijdens onze tocht door het oerwoud bleek dat we toch nog niet compleet waren, daarom maakten we tasjes en verrekijkers. We hakten hout en deden de regendans. Ook kwamen we nog een vreemd kruidenmengsel en verschillende wilde dieren tegen. Terug uit het oerwoud staken we het vuur aan om ons eten te roosteren. 's Avonds voor we de kooien ingingen, kwamen de kapiteinen nog langs om te vragen hoe het was geweest in Kenia. Ze hadden ook nog een stempel voor in het paspoort. Hierna gingen wij slapen en de kapiteinen aan het werk. De reis ging namelijk nog verder..... De volgende morgen werden we wakker onder de Amerikaanse vlag. Toen we na de corvee net even lekker aan de limonade zaten, hoorden we vreemde geluiden uit het bos. We gingen er op af en vonden een Indiaan en een Cowboy. Zij hadden ieder de helft van onze paspoorten. De helft van ons werden Indianen met rode gewaden en een band met een veer, de ander helft werd Cowboy in een geel pak met een rode zakdoek. De paspoorten

kregen dit keer een Amerikaanse sticker. Daarna moesten we bewijzen dat we echte Cowboys en Indianen waren. Dit deden we door wedstrijden tegen elkaar. In deze wedstrijden moesten we lasso werpen, speer werpen, goudklompen gooien, Amerikaanse limonade drinken. Ook moesten we allemaal over een touwbrug naar de overkant. Dit was erg leuk. Na een boterham en wat drinken gingen de Cowboys en de Indianen ieder een eigen spoor volgen. Aan het einde van het spoor vonden we een brief, dat we het spel der wijsheden zouden spelen. We roofden van elkaar goudstaven. Tijdens dit wijze spel begon het te regenen. De regendans van gisteren was dus goed uitgevoerd. Hierdoor kwamen we drijfnat terug bij ons schip. We kleedden ons om en de Amerikaanse patat kwam op tafel. Na deze smakelijke hap deden we nog wat spelletjes. Terwijl we dit deden kregen we nog bezoek van de kapiteinen. De paspoorten kregen nog een stempel en het was weer tijd om de kooien op te zoeken en verder te varen.....

Scouting Nieuwveen wordt gesponsord door:

Café Cafeteria "Eef", Café Merakels, Euro Cactus, Gerard Bader, Gemeente Liemeer, Kapsalon Brianne, Kwekerij De Amstel, M. Lek & Zn., Rabobank Aar en Plassengebied, Snackbar AThe Boxx@, Super Rehorst, H. Van Tol Timmerwerken, W. de Lange Tuinbeelden, Vincent Speet Metaalbewerking

Toen we wakker werden hing er een rode vlag, het leek die van China. Er werd weer ontbeten en hard gewerkt tijdens de corvee. Daarna werd ons duidelijk dat we gelijk hadden, er kwamen twee Chineesjes binnen. Ze droegen kleren van gladde stoffen en hoedjes tegen de zon. Als we China wilden zien, moesten we ons eerst omkleden. Dus we maakten blauwe Chinese jurken en hoedjes. De paspoorten werden voorzien van stickers. In China werd er van alles, thee, rijst en specerijen, gesmokkeld. We ervoeren zelf hoe het was om te smokkelen door China, maar ook hoe de douanebeambten smokkelaars te pakken konden krijgen. Later hielden we een Oosterse markt. Er waren veel leuke kraampjes zoals Chinese schat opduiken (snoep happen), Chinese staart (dropveter) eten, pinda race, bamischijf schuiven (sjoelen), Chinese muur (blik) gooien, een rad van avontuur en een waarzegster. Later ging ook het Chinese eethuis open, waar nasi, bami, saté, kroepoek en nog veel meer te krijgen was. Na dit Chinese eten probeerden we nog een kampvuur te maken. Helaas begon het net te regenen. Dan maar

gelijk beginnen aan de bonte avond. We deden allemaal gezellige spelletjes en er waren optredens van twee meisjes en van twee brandweermannen. Ook de kapiteinen kwamen nog langs om voor de laatste keer de paspoorten te stempelen. Toen was het tijd om naar de kooien te gaan zeiden de kapiteinen. Maar dat hadden ze mooi mis. Het was de laatste avond en dat betekende...KETEN.... We dronken cola, aten chips, werden misselijk en gingen nog lang niet naar bed.

De volgende dag was het helaas alweer voorbij. De kapiteinen hadden ons weer "thuis" gebracht. Buiten hing de Esta vlag. Met elkaar ruimden we het kampterrein op. Daarna kwamen de ouders ons weer halen. We hadden aan hen veel te vertellen over onze verre reis naar de verschillende werelddelen.....

Groetjes van de Esta's.

Scouting Nieuwveen wordt gesponsord door:

Café Cafeteria "Eef", Café Merakels, Euro Cactus, Gerard Bader, Gemeente Liemeer, Kapsalon Brianne, Kwekerij De Amstel, M. Lek & Zn., Rabobank Aar en Plassengebied, Snackbar AThe Boxx@, Super Rehorst, H. Van Tol Timmerwerken, W. de Lange Tuinbeelden, Vincent Speet Metaalbewerking

Het kampverslag van de Bevers.

Hallo Scoutingvrienden,

Zaterdag 1 mei j.l. was het dan zo ver. Na vele avonden van voorbereiden en vergaderen ging de bevergroep op kamp. De kinderen hadden een paar weken voor het kamp al een spannende uitnodiging gehad van Grote Beer het opperhoofd der indianen, deze had namelijk vernomen dat er in de omgeving van Ter Aar een grote buffeltrek plaats vond. Vandaar dat hij de kinderen uitnodigde om eens te komen kijken hoe de echte indianen leven.

Eindelijk was het dan zover, het kamp kon beginnen in het gebouw van Wapata.

Grote Beer wachtte ons op met een verse pot koffie en limonade die door Zwarte Bever in de kookpot was laar gestoofd. Na de koffie konden alle kinderen hun berenvellen uitrollen in de slaapzaal, daarna werd er afscheid genomen van alle bleekheid vaders en moeders.

De kinderen werden langzaam omgetoverd tot echte indianen. Zij

maakten handgemaakte tooien met echte veren, en prachtige kralenkettingen. Daarna kregen zij nog een mooi geel indianenpak aan en waren zij klaar om aan het grote avontuur te beginnen. Zij werden vrijgelaten om een poosje in de speelweide te spelen. Maar dan tot onze grote schrik komt Indiaan Sonja gewond terug van het voedsel zoeken, zij is aangevallen door een buffel en heeft nu een grote snee in haar arm. Daar moet de medicijnman aan te pas komen, maar hoe we ook zoeken of roepen we vinden hem niet! Dan vindt Myrthe een brief, het is een brief van de ontvoerders. Zij hebben de medicijnman meegenomen, omdat zij denken dat hij zand in goud kan veranderen. Zij geven ons opdrachten voor avondspellen en als wij alle opdrachten goed uitvoeren kunnen wij de medicijnman misschien terug vinden.

Maar nu is het eerst tijd voor het avondeten. Echte buffelballen en allerlei groente die Sonja in het bos gevonden had, bijna de hele kookpot gaat leeg. Dan is het zover, de jonge indianen wordt geleerd wat corvee is.

Scouting Nieuwveen wordt gesponsord door:

Café Cafeteria "Eef", Café Merakels, Euro Cactus, Gerard Bader, Gemeente Liemeer, Kapsalon Brianne, Kwekerij De Amstel, M. Lek & Zn., Rabobank Aar en Plassengebied, Snackbar AThe Boxx@, Super Rehorst, H. Van Tol Timmerwerken, W. de Lange Tuinbeelden, Vincent Speet Metaalbewerking

Het afwassen in de grote kookpot is favoriet. Het schoonmaken van de modderpoel en de waterplaats is minder in trek, maar ook dit moet gebeuren.

Even vrij spelen.

Er wordt gebeld, tijd voor de avondspellen. Het goudstavenspel wordt zeer fanatiek gespeeld. Het is een spel waarbij twee ploegen moeten proberen bij elkaar de goudstaven weg te roven. Er wordt flink heen en weer gerend. Als je getikt wordt moet je zonder goudstaaf terug naar je eigen team. Om de kleine indianen nog even goed af te matten spelen we hierna nog buffeljacht. Dan is het toch echt tijd geworden om naar bed te gaan. Bij binnenkomst in de Wigwam vindt Myrthe weer een brief van de ontvoerders, het is een brief met allemaal opdrachten voor de volgende dag. Dus snel uitkleden maar, want morgen moeten we er weer flink tegenaan.

Zondagochtend zes uur. De eerste geluiden komen alweer van de berenvellen. De kleine indianen zijn aal uitgeslapen, maar het opperhoofd en zijn jagers nog niet. Om zeven uur

is het tijd om op te staan en we beginnen heel fanatiek met ochtendgym. Dan aankleden en naar de bisonweide voor het ontbijt. Na het ontbijt volgt natuurlijk weer corvee. Iedereen weet inmiddels wat de bedoeling is, dus dit loopt gesmeerd. Alle kinderen krijgen een dagboekje waar zij wat dingen over het kamp in kunnen tekenen of schrijven.

Als de koffie en limo op zijn gaan we aan de volgende opdracht beginnen, een sterspoor. Midden in het bos (park) zitten Adri en Sonja en van daar lopen er allerlei sporen door het hele bos met allemaal verschillende opdrachten zoals; omkeerkleed, kralen maken, spijker slaan, speer maken, water overbrengen, eieren bakken en paaltjes voetbal. Nadat alle groepjes vier sporen gevolgd hebben en de opdrachten uitgevoerd hebben wordt er bij Adri en Sonja gepicknickt. Daarna worden de laatste drie sporen afgewerkt en als alles klaar is spelen we nog wat in het bos(park) en dan ineens een grote plons en daar ligt Andy in de sloot. Hij wordt er snel weer uitgevist en moet zich gaan douchen.

Scouting Nieuwveen wordt gesponsord door:

Café Cafeteria "Eef", Café Merakels, Euro Cactus, Gerard Bader, Gemeente Liemeer, Kapsalon Brianne, Kwekerij De Amstel, M. Lek & Zn., Rabobank Aar en Plassengebied, Snackbar AThe Boxx@, Super Rehorst, H. Van Tol Timmerwerken, W. de Lange Tuinbeelden, Vincent Speet Metaalbewerking

Als we terug komen bij de grote Wigwam mogen we allemaal onze eigen wigwam maken om lekker in te spelen. We maar een groot vuur, want echte indianen koken ook buiten op een vuur. We krijgen allemaal een broodje aan een stok die we boven het vuur gaar moeten maken. Dan wordt het vuur nog even hoog opgestookt, want er moet ook nog vlees gebakken worden. We smikkelen er lekker van en als alles op is zingen we nog een paar liedjes. Sam wist een echte indianen lid en Jamie ook. Dan is het tijd om uit te kleden. De leiding heeft nog een verrassing voor ons. En dat is een toneelstuk met lekker limo erbij en iets te snoepen.

Voor dat we op ons berenvel kruipen vinden we nog een brief met weer een opdracht voor de volgende dag. Morgen moeten we op buffeljacht en een echte buffelhuid mee terug zien te nemen. Als dat maar lukt...

Het is opvallend snel stil op de berenvellen, zo te horen zijn de kleine indianen uitgeteld.

De volgende morgen is het toch weer vroeg dag. Halfzeven horen we de eerste geluiden al weer. Om zeven

uur is het weer tijd voor de ochtendgym en daarna ontbijt. Nu moet er even goed gecorveed worden, maar dat loopt als een trein. Alle berenvellen zijn snel ingepakt. Dan kunnen we op buffeljacht. Met zijn allen trekken we het bos in. We volgen een spoor dat leidt naar de eerste opdracht (blik gooien). Het gericht leren gooien, dat is belangrijk anders vang je nooit iets. Dan gaat het spoor weer verder dieper het bos in, we vinden weer een opdracht. Speel hier rendieren en roodhuiden, het gaat er om snel te reageren en hard te lopen. Dan weer verder het bos in, opdracht drie is een kennisspel "Ren je rot". Het spoor gaat nog steeds verder en dan na lang zoeken vinden we eindelijk de buffelhuid. Zullen wij nu eindelijk de medicijnman terug vinden? Maar nee, de volgende opdracht hangt aan de deur. De huid moet weggebracht worden naar de speelweide. En dan ineens paniet, Sonja is flauw gevallen, maar daar is de medicijnman vastgebonden aan de trap. Hij brouwt een zeer geheimzinnig drankje. Dit moet Sonja opdrinken en daarbij spreekt hij allerlei toverformules uit.

Scouting Nieuwveen wordt gesponsord door:

Café Cafeteria "Eef", Café Merakels, Euro Cactus, Gerard Bader, Gemeente Liemeer, Kapsalon Brianne, Kwekerij De Amstel, M. Lek & Zn., Rabobank Aar en Plassengebied, Snackbar AThe Boxx@, Super Rehorst, H. Van Tol Timmerwerken, W. de Lange Tuinbeelden, Vincent Speet Metaalbewerking

En dan mag het verband van de arm!
En kijk, tot onze grote verwondering
is de wond helemaal genezen. De
medicijnman verdwijnt in de heilige
kamer, we zien hem niet meer
terug!!!

Eind goed al goed!

Het was een zeer geslaagd kamp,
mede door het goede weer zodat wij
lekker naar buiten konden. Nog even
dit: Adri, Lida en Astrid, bedankt voor
jullie hulp!

Marja van Tol

Tot slot

Dit was het weer. Ik hoop dat jullie
ervan genoten hebben en tot in
augustus!

Groetje, André

Scouting Nieuwveen wordt gesponsord door:

Café Cafeteria "Eef", Café Merakels, Euro Cactus, Gerard Bader, Gemeente Liemeer, Kapsalon Brianne,
Kwekerij De Amstel, M. Lek & Zn., Rabobank Aar en Plassengebied, Snackbar AThe Boxx@,
Super Rehorst, H. Van Tol Timmerwerken, W. de Lange Tuinbeelden, Vincent Speet Metaalbewerking